

# BEDEVAARTSWANDELING KAPEL DE HEILIGE EIK – 14 KM



In de Mariamaand mei is het een jaarlijkse traditie om met de trouwe wandelaars van SeniorenVereniging Loon op Zand op bedevaart te gaan naar de Zoete Moeder in 's Hertogenbosch. Maar met het klimmen van de jaren is deze lange wandelroute van 22 kilometer geen optie meer voor een aantal krasse oudjes. Charles heeft dan ook een bedevaartstroute uitgezet in de Brabantse Kempen langs het Pelgrimspad en de Camino Brabant naar het bedevaartsoord de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Eik in Spoordonk.



Op woensdag morgen om 8.45 uur melden zich 11 bedevaartgangers voor vertrek vanaf De Wetering. We rijden naar Spoordonk, waar we bij Horeca De Merode starten en over het Breedveld door het coulisselandschap naar de A58 wandelen. Eenmaal de A58 overgestoken wandelen we door het bosrijke gebied en het drassige moerasgebied van beekdal de Beerze naar de Bedevaartkapel van O.L.Vrouw van de Heilige Eik. De route verloopt met bruggetjes over de zijtakken van de kronkelende Beerze door Landgoed De Baest. We komen langs het kapelletje van St. Antonius en de grot met Pieta. Bij de kapel van O.L.Vrouw van de Heilige Eik aangekomen is er een moment van devotie en branden we een kaarsje.



Dan gaat de wandeling deels over het Pelgrimspad en de Camino Brabant in de richting van Oirschot door het Groene Woud. Café de Nachtegaal is door omstandigheden gesloten, maar het terras biedt ons toch de gelegenheid om er neer te strijken voor een rustmoment met een hapje en een drankje uit de rugzak. Hier gaat de route rond de visvijvers 't Lisje en D'n Overloop en wandelen we in de richting van de brug over het Wilhelminakanaal. Net voor de brug gaan we langs de waterloop terug naar Kapel de Heilige Eik. We volgen nu na het bruggetje de Beerze stroomopwaarts naar het Wilhelminakanaal, waar we op de andere oever van de Beerze stroomafwaarts onze route vervolgen.



We volgen de oever van de Beerze tot aan het bruggetje over deze waterloop, waar we ook het Landgoed De Baest achter ons laten. Door het drassige weidegebied en het aangrenzende bosgebied wandelen richting Spoordonk. Na overstek van de A58 verloopt het laatste traject door het buurtschap Kattenberg terug naar Spoordonk. Als we het infopaneel van het verdwenen Huis ten Bergh zijn gepasseerd komen we over de Lt. Col. Mackenzie Brug en langs de Spoordonkse watermolen staan we bij de voormalige Sint Bernadettekerk.



Nog een paar honderd meter scheiden ons van het eindpunt van deze verrassende rondwandeling, waar we neerstrijken bij Horeca De Merode. We hebben geluk, dat er een speciale bijeenkomst is van Veilig Verkeer Nederland en de horeca niet gesloten is. Zo hebben we in elk geval de tijd en ruimte voor een gezellige nazit!



Charles Aerssens