

KLOOSTERWANDELING – OOSTERHOUT – 14 KM



Op de aankondiging van de maandelijkse wandeldag van Seniorenvereniging Loon op zand voor de rondwandeling langs het Oosterhouts religieus erfgoed uit het 'Rijke Roomsche Leven' is veel belangstelling. Via inschrijving op de Website en in de Whatsapp-groep melden zich 12 enthousiaste wandelaars, die om 9.15 uur op woensdag 5 februari paraat staan bij De Wetering! Op naar Oosterhout en de parkeerplaats van de voormalige Sint Paulus Abdij aan de Hoogstraat. Het zal een gevarieerde wandeling worden, die deels vanaf de Heilige Driehoek door het centrum van Oosterhout zal gaan en door het buitengebied van de Vrachelse Heide terug naar Oosterhout. Het wordt dus deels een stadswandeling!



Vanaf de 'Heilige Driehoek' met de kloostercomplexen: het Sint Catharinadal, de Onze Lieve Vrouwe Abdij en de voormalige Sint Paulus Abdij, gaat de route door Oosterhout langs kerken, kapellen, kerkhoven en een basiliek, die nog steeds bepalend zijn voor het stadsbeeld van Oosterhout. Allereerst passeren we de voormalige St. Antoniuskerk en wandelen door Zandheuvel, de oudste straat van Oosterhout, naar het Slotpark om vandaaruit naar het Wilhelminakanaal te gaan. Hier laten we de bebouwing achter ons en komen op de Vrachelse Heide, dat nog te boek staat als militair terrein. De route gaat voorbij aan het 'Misdadigerskerkhof' en door het bos- en heidegebied volgen we de groen-gele markering van het wandelroutenetwerk in de richting van de Joodse Begraafplaats.



Langs de noordzijde van de Vrachelse Heide gaan we op weg naar ons pauzemoment bij Woods voor een kopje koffie of Cappuccino. Even een rustmomentje en gezellig kletsen om dan weer door de westelijke buitenwijk de route te vervolgen. Na de oversteek van het Wilhelminakanaal wandelen we langs het havensteek over de nieuwe brug naar het bruisend centrum van de stad. Over de rustieke Heuvel gaat de route door de drukke winkelstraat naar de van oorsprong Romeanse imposante Basiliek St. Johannes de Doper. Hier staan we even stil bij de bronzen sculptuur 'Tempelier, Johannier en de Abdis van Thorn'.



Het is een echte stadswandeling geworden met opvallende muurschilderingen en binnendoortjes door de Kastelenbuurt op het volgende traject naar de Bovensteweg. Langs deze Bovensteweg gaat de route om de wijk Leijzenhoek naar het oude buurtschap Vijfhuizen, waar we vanaf het historische Geelhuis over de met kinderkopje geplaveide voormalige Route Napoleon terugkeren naar de 'Heilige Driehoek'.



Langs de ommuring van de Onze Lieve Vrouwe Abdij van de zusters Benedictinessen komen we aan Sint Catharinadal van de zusters Norbertinessen, waar we in de kloostertuin de expositie zandsculpturen met als thema 'Vrede' nog kunnen bezoeken, die op Indrukwekkende wijze het thema uitbeelden van de bevrijding van Breda door de Polen, de vredesduif of de band van het koninklijk huis met de zusters van Catharinadal. Nog even terug naar de voormalige St. Paulusabdij, waar we met een bezoekje aan de kloosterkerk de wandeling afsluiten.



Charles Aerssens